

## **Herkend aan Zijn wond**

In haar armen ligt de hemel maar Maria huilt.  
Want de schaduw van de wond is wat zij ziet.  
Als haar eigen kind verbijsterd ligt te wenen om de mens,  
doen juist deze tranen onze angst teniet.

De tekens van de dood, door God nooit uitgewist;  
dat liefde hier haar teken vond.  
Als Zijn Rijk dan komt met al Z'n Heiligen  
wordt Hij herkend aan zijn wond.

Voor een tijd leert Hij de wereld: Zie, ik ben de weg  
en het menselijke hart van onze God.  
Met Zijn zachte handen heelt Hij vele mensen en hun leed.  
Maar die zachte handen maken zij kapot.

En er is niemand die de hete tranen droogt  
door die Gods ogen moeten zien  
hoe Zijn eigen Zoon , die voor de vrede kwam,  
die nooit gezondigd heeft, nu de kruisdood sterft.

En nadat Hij vermoord is en in het graf gelegd,  
van Zijn vrienden zich niemand meer vertoont,  
is Hij van de dood herrezen; Gods liefde overwint.  
Maar herkend wordt Hij slechts aan zijn wond.

De tekens van de dood, door God nooit uitgewist;  
dat liefde hier haar teken vond.  
Als Zijn Rijk dan komt met al Z'n Heiligen,  
wordt Hij herkend aan Zijn wond.

Ned. Tekst: Birgitt Paulusma

© 2005 Mole End Music (Word Music)

For the Benelux: Unisong Music Publishers BV, Holland.