

Wie zijn naam bemint

God onthult zijn genade,
delgt mijn schuld, zo volmaakt,
want door Jezus bloed
vergeeft Hij mij voorgoed.
Hij geeft rust aan zijn kindren,
zijn geliefden, zijn beminden.
En Hij stilt elke storm,
die in hun levens woedt.
Zegen zendt Hij teer
op al zijn kindren neer.
Wie zijn naam bemint,
omarmt Hij als zijn kind.

Pure liefde, zo volmaakt,
heeft Hij aan mij verklaard
door het kruis, waar het Lam
mijn zonden op zich nam.
Hij geeft hoop aan zijn kindren
zijn geliefden, zijn beminden.
En Hij schijnt met zijn licht
zodat het duister zwicht.
Zegen zendt Hij teer
op al zijn kindren neer.
Wie zijn naam bemint,
omarmt Hij als zijn kind.
Zegen zendt Hij teer
op al zijn kindren neer.
Wie zijn naam bemint,
omarmt Hij als zijn kind.

God onthult zijn genade;
er is rust, er is hoop,
voor wie zijn naam bemint;
bemint.

Ned. Tekst: Annette Faasse

© 2007 Belden Street Music Publishing.

For Europe & South Africa: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.