

Tot Glorie van Uw Naam

Voor de schoonheid van ons land,
voor de bomen in de wind,
Voor de kleuren overal,
telkens als de dag begint.
Voor het wonder van de tijd,
voor de zon die naar ons lacht.
Voor het lichten van de maan,
voor de stilte van de nacht.

Heer, tot glorie van uw naam
heffen wij dit loflied aan.

Voor de vrienden onderweg,
die als broeders met ons gaan.
Voor de vrede in ons hart,
als wij samen voor U staan,
Samen uw gemeente zijn,
als wij zingen tot uw eer,
met een psalm, met een gezang
is ons lied een loflied, Heer.

Refrein:

Heer, tot glorie van Uw naam
heffen wij dit loflied aan.
(ons lofgezag...)

Dat uw goedheid wordt gezien,
telkens door ons opgemerkt,
dat U met ons bent begaan
en hoe wonderlijk U werkt.
U wilt onze Vader zijn,
die ons licht en liefde schenkt.
U bent groot en machtig, Heer,
meer dan ooit een mens bedenkt.

Refrein:

Heer, tot glorie van Uw naam
heffen wij dit loflied aan,
heffen wij dit loflied aan.

Ned. Tekst: Jan Visser

© 2006 Lorenz Publishing Company

For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.