

Roep uit tot Jezus

Als je ooit een geliefde verloren hebt
Veel te vroeg, niet voorbereid
Zo veel nog te zeggen, dat niet is gezegd,
maar er was geen tijd
Ga je gebukt onder zorgen en pijn
En lijkt het leven een strijd
Je denkt er is niemand die mij helpen kan
Ziet hoe jij lijdt

Er is hoop, er is kracht, er is rust voor je ziel
Want onze God is trouw
Er is vrede, vergeving
Genade, genezing
Hij staat steeds klaar voor jou

Roep uit tot Jezus,
Roep uit tot Jezus!

Als de liefde verkilt, door je vingers glipt
Als het vuur raakt uitgeblust
Als het stormt in je leven, de golven gaan hoog
Geen zicht op de kust
Ben je verslaafd, gevangen, geknecht
Je doet wat je kunt, maar je valt naar benee
Je mag weten: je bent niet alleen
God is hier en strijdt met je mee

Er is hoop, er is kracht, er is rust voor je ziel
Want onze God is trouw
Er is vrede, vergeving
Genade, genezing
Hij staat steeds klaar voor jou

Roep uit tot Jezus,

Ben je eenzaam
En denk je dat iedereen tegen je is
Roep Zijn naam aan
Kom, roep dan tot Jezus, roep tot Jezus

Bid voor de weduwe die alleen thuis
Haar tranen vloeien laat
En voor de kinderen die in een ver land
leven op de straat

Er is hoop, er is kracht, er is rust voor je ziel
Want onze God is trouw
Er is vrede, vergeving
Genade, genezing
Hij staat steeds klaar voor jou

Er is hoop, er is kracht, er is rust voor je ziel
Want onze God is trouw
Er is vrede, vergeving
Genade, genezing
Hij staat steeds klaar voor jou

Roep uit tot Jezus,
Roep uit tot Jezus!
Jezus, Jezus!

Ned. Tekst: Wim Pols
© 2005 Consuming Fire Music / EMI CMG Publishing.
For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland.