

Hoor mij aan

Hoor mij aan
Heer ik smeeek u
Hoor mij aan
ik ben zoover bij u vandaan

En het pad
Ben ik kwijt
Ik ben verdwaald
En in mijn hart zit niets dan spijt

Vader u bent groot en goed
En ik weet niet wat ik moet
Heer vergeef me mijn gedrag
En dat ik U niet zag

Houd me dicht
Dicht bij u
Ik heb u nodig
Houd me in het hier en nu

Heer ik hoor
Heer ik luister
Naar uw stem en leiding
Zo kom ik weer thuis

Ned. Tekst: Erwin de Vos / Leon van Veen
© 2007 Small Stone Media bv, Dordrecht