

Feest van licht

Feest van licht dat wordt gevierd heet Hannukah,
er gebeurde eens een wonder en sindsdien
brandt er een vlam die nooit meer dooft,
verwarmt heel ons hart,
verspreidt een licht dat iederéén kan zien.

Geven is een onderdeel van Kwanzaa,
van het fruit van de oogst, van groot tot klein.
Wij zetten ook iets apart,
het komt vanuit ons hart,
het goede delen is zo fijn!

Noel, noel, vreed'op aard voor iederéén.
Noel, noel, vreed'op aard voor iederéén.
Noel.

Vrede kwam naar d'aard met Kerstfeest
en een ster scheen helder die nacht.
En al zijn jaren reeds voorbij,
de ster die schijnt,
vertelt van vrede ons gebracht.

Noel, noel, vreed'op aard (voor iederéén).
Noel, noel, vreed'op aard (voor iederéén).

Het grote wonder: Hannukah,
't geschenk van Kwanzaa
en het feest van licht,
het Kerstfeest brengt ons bij elkaar,
het feest van licht en vreed'op aard!

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts
© 2007 Heritage Music Press, a division of The Lorenz Corporation.
For Europe: Small Stone Media BV, Dordrecht, Holland