

U vindt Mij

Het leven kan plots vol van zorgen zijn
En eenzaamheid ligt op de loer
Het is ineens donker om me heen
En ik heb geen zicht
Ik zoek naar Uw licht

*U vindt mij
Waarheen ik ook ga
Ik houd U dichtbij me
In mijn hart*

*U vindt mij
En ik weet waar ik sta
Ik vertrouw op U en voel Uw hand
Die me meeneemt op het rechte pad*

En Heer U kent ook al mijn zwakheden
Die houden mij vaak in hun greep
U weet dat ik me verleiden laa
Als ik weer ontspoor
Gaat U mij dan voor

Ned. Tekst: Erwin de Vos
© 2008 Small Stone Media bv, Dordrecht, Holland.