

Kom, o zondaar *(Come, Ye Sinners, Poor and Needy)*

Kom, o zondaar, arm en eenzaam,
zwak, gebroken, ziek, veracht;
Jezus staat op jou te wachten,
vol van liefde, zorg en kracht.

Ik sta nu op en ga naar Jezus,
Hij pakt mijn hand en houdt mij vast.
In Zijn armen ben ik veilig
en bevrijd van elke last.

Kom vermoeiden, zwaar beladen,
leg je last maar bij Hem neer.
Blijf niet langer talmen, wachten,
maak een keuze voor de Heer.

Ik sta nu op en ga naar Jezus,
Hij pakt mijn hand en houdt mij vast.
In Zijn armen ben ik veilig
en bevrijd van elke last.

Als je dorst hebt mag je komen,
drink het water dat Hij geeft.
Het zal jou aan niets ontbreken
als je dicht bij Jezus leeft.

Laat je niet door twijfel leiden,
luister enkel naar zijn stem.
Stel je leven voor Hem open,
geef je hart geheel aan Hem.

Ik sta nu op en ga naar Jezus,
Hij pakt mijn hand en houdt mij vast.
In Zijn armen ben ik veilig
en bevrijd van elke last,
en bevrijd van elke last.

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts

© 2007 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation
For Europe: Small Stone Media, Holland.