

**Mag ik een bron van uw vrede zijn?**      *(Make me an instrument of Thy peace)*

Heer, mag ik een bron van uw vrede zijn?  
Heer, mag ik een bron van uw vrede zijn?

Wanneer er haat is breng ik liefde,  
en doet men onrecht, vergeving.  
Vertrouwen bij twijfel.  
Wanneer de wanhoop heerst, hoop.  
Licht in duisternis.  
Als er verdriet is, vreugd.

Heer, mag ik een bron van uw vrede zijn?

O Heer, help me zo te zijn als U bent  
en help me and'ren bij te staan,  
ze te begrijpen zoals U dat kunt;  
liefde geef uit mijn hart.

Heer, mag ik een bron van uw vrede zijn?

Want slechts door te geven ontvangen wij.  
Door uw lijden voor ons zijn we vrij.  
Door uw vergeving zijn we vergeven.  
En door uw sterven wacht ons een leven in eeuwigheid!

Mag ik een bron van uw vrede zijn?

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts

© 1986 Purifoy Publishing, Assigned 1989 to Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation/Small Stone Media bv, Holland