

Voor de aarde, zo volmaakt

1. Voor de aarde, zo volmaakt,
voor de luchten, blauw en weids,
voor de liefde die reeds vroeg
over ons werd uitgespreid.

Voor de schoonheid van elk uur,
van de dag en van de nacht,
berg en dal en boom en bloem,
zon en maan en sterrenpracht.

2. Voor de vreugde van het hart,
voor het horen en het zien,
zintuigen die U verstaan
in mystieke harmonie.

Voor de liefde voor elkaar,
broeder, zuster, ouder, kind,
vrienden hier en bij de Heer,
voor gedachten, goedgezind.

Hemelse Vader, wij prijzen uw naam,
neem ons lied van vreugde aan.

Hemelse Vader, wij prijzen uw naam,
neem ons lied van vreugde aan.

(lied van vreugd, ons lied van vreugde aan)

3. Voor de kerk, die U bemint,
zie, zij strekt zich naar U uit,
overal, op elke kust,
deelt zij van haar liefde uit;
voor uzelf, o Godsgeschenk
die de wereld heeft gespaard.
vleesgeworden Woord van God
laat er vrede zijn op aard'.

Ned. Tekst: Titia Lindeboom

© 2005 by GIA Publications/Small Stone Media bv, Holland