

Verlies doet pijn.

Verlies doet pijn, rondom valt duisternis.
De glans verdwijnt van al wat in ons daag'lijks leven is.
Maar Jezus zegt, in 't oude Bijbelwoord gelegd:
"Ik ben de opgestane Heer, ik leef!."

Hij is de opgestane Heer, Hij leeft!

Heer, geef ons tijd en breng ons naar Uw licht.
Verzacht de pijn, geef troost en toon het werk door U verricht.
Neem weg de smart en spreek dan zachtjes tot ons hart:
"Ik ben de opgestane Heer, Ik leef."

Hij is de opgestane Heer, Hij leeft!

De weg is lang, Heer breng ons naar Uw huis.
Richt ons omhoog, ver boven aards verdriet, toon ons Uw kruis.
Dit is de grond van Uw belofte, Uw verbond:
"Ik ben de opgestane Heer, Ik leef."

Hij is de opgestane Heer, Hij leeft!

Voor groot en klein zal eens genezing zijn.
Al wie gelooft gedenkt op aarde dit in brood en wijn.
Komt Jezus weer, regeert verdriet en pijn niet meer;
Want Jezus leeft en overwint de dood,
en wij met Hem, wat is Gods liefde groot

Nederlandse tekst: Diny Beijersbergen-Groot.

Words Copyright © 1983 Hope Publishing Company. Music: GIA Publications /Small Stone Media bv, Holland