

Die dag, bij 't graf *(Three days)*

Bij het graf, zijn vrienden zeer bewogen.
Bij 't graf was hun hoop vervlogen.
De derde dag, vrouwen opgetogen
want de steen was weggerold.
Hij stond op uit het graf
op die dag.

Wij willen graag vertellen van hoe Hij leefd' en stierf.
Hoe Hij als een onschuldig Lam
de zonden op zich nam.
Ze kruisigden zijn lichaam,
maar 't verhaal was nog niet af,
ook al legden ze Hem in het graf.

Door iederéén verlaten,
o, zijn liefde was zo groot,
ging Hij voor ons de lijdensweg,
bracht redding door zijn dood.
Het graf werd zwaar verzegeld,
soldaten hielden wacht.
Toch was het leeg, de dood hield hem niet vast.

Bij het graf, zijn vrienden zeer bewogen.
Bij 't graf was hun hoop vervlogen.
De derde dag, vrouwen opgetogen
want de steen was weggerold.
Hij stond op uit het graf
op die dag!

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts

© 2005 New Spring /Callender Lane Music/Ryanlynn /Imagem Music/Small Stone Media
bv, Holland