

Koning der Tranen

Donker is Gethsemane;
zie de Heiland in gebed

De Man van Smarten buigt zich neer
luid kreunend zijn gebed:
„Ben ik het Vader, is' t Uw wil
dat ik de mensheid red?”
In eenzaamheid schreeuwt Hij het uit
omringd door duisternis
en zie hoe nu de Zoon van God
Koning der Tranen is.

Zo strijdt de Heiland in de hof
met bloed op zijn gezicht
Hij legt zijn gouden kroon daar af,
de erfenis van het Licht
„O Vader, dat Uw wil geschied”
klinkt door de duisternis.
Maar zie hoe nu de Zoon van God
Koning der Tranen is.

Kom mee de tuin in, maar maak geen geluid,
kijk naar de Heiland, zie wat Hij besluit.
Dan in de stilte, een zacht geruis
als Jezus opstaat en kiest voor het kruis!

De Zoon van God die in een stal
als mensenzoon verscheen
wordt als moordenaar berecht,
verlaten en alleen
Zijn vrienden vluchtten van Hem
maar in hun droefenis
zien zij hoe nu de Zoon van God
Koning der Tranen is.

Ned. Tekst: Ria van Buuren

© 2006 Timespann, a division of The Lorenz Corporation/Small Stone Media bv, Holland