

## Zo sprak de Heer die nacht

Eet het brood, drink de wijn,  
liefdevol breek ik mij;  
zo sprak de Heer die nacht.

Blijf bij mij, zo dichtbij,  
vier de maaltijd, denk aan mij,  
zo sprak de Heer die nacht.

Eet het brood, drink de wijn,  
liefdevol schenk ik mij;  
zo sprak de Heer die nacht.

Blijf bij mij, zo dicht- bij,  
*eet drink*  
vier de maaltijd, denk aan mij,  
*blijf bid*  
zo sprak de Heer die nacht.

Brood van de wereld, gul gegeven,  
wijn in overvloed.  
Heer, uw genade bracht ons leven,  
U kocht ons vrij met kostbaar bloed.  
U kocht ons vrij met kostbaar bloed.

Blijf bij mij, bid met mij,  
vier de maaltijd, denk aan mij,  
zo sprak de Heer die nacht.

Ned. Tekst: Titia Lindeboom

© 2001 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation/Small Stone  
Media bv, Holland