

Mijn Redder, mijn God

Wat God bedenkt begrijp ik niet,
wat Hij bedoelt, hoe Hij het ziet.
Wel weet ik dat ik door mijn lied
mag zingen van mijn Redder.

Ja, ik vertrouw Hem op Zijn woord,
dat ooit Zijn handen zijn doorboord.
Zodat ik vrij en ongestoord
mag zingen van mijn Redder.

Dat Hij de hoogste plaats liet gaan
om op mijn lage plaats te staan.
Hij is nooit ver bij mij vandaan,
ik weet: Hij is mijn Redder.

Refrein (2x)

Mijn Redder leeft en houdt me vast,
Hij draagt me dwars door alle pijn.
Zoals Hij is, zoals Hij was,
Zo zal mijn God er altijd zijn.

Hij stierf, maar leeft, ik geef Hem eer,
Hij is mijn troost en telkens weer
als ik besef; Hij is mijn Heer,
leeft Hij in mij, mijn Redder.

Dat Hij de hoogste plaats liet gaan
om op mijn lage plaats te staan.
Hij is nooit ver bij mij vandaan,
ik weet: Hij is mijn Redder.

Refrein (2x)

(Instrumentaal)

Refrein (2x)

Mijn Redder leeft en houdt me vast
Mijn Redder leeft en houdt me vast

Ned. Tekst: Remco Hakkert

© 2006 Bridge Building/White Spot Publishing/Small Stone Media bv, Holland