

Vul mijn hart

Heer, de wind waait waar hij heen wil,
waai zo met uw Geest naar mij,
Dat mijn hart wordt als een tempel,
waar U woont, kom nu in mij.

Refrein:

Vul mijn hart, heel mijn hart,
Geest van God, vervul mijn hart.
Vul mijn hart, heel mijn hart,
Geest van God, vervul mijn hart.

Zwak en kwetsbaar is mijn leven,
maar ik leg het voor U neer.
Reinig, heilig en genees mij,
met uw Geest vervul mij, Heer.

Refrein:

Heel mijn leven wil ik geven
enkel en alleen aan U.
Geef mij kracht om U te dienen,
vul mijn hart met liefde nu.

Refrein:

(herhalingen)

Ned. Tekst: Jan Visser

© 2005 Mercy/Vineyard Publishing /Small Stone Media bv, Holland