

God droogt onze tranen.

Refrein:

God droogt tranen van ons gezicht.
We mogen staan in 't hemels licht.
Grote dag van zonneshijn,
om straks als kind in Gods huis te zijn.

Na de rouw laat God ons weer dansen.
Hij geeft weer vreugde na de strijd.
God schenkt na wanhoop weer kansen.
Brenkt Hem uw dank, nu en altijd.

God droogt tranen van ons gezicht.
We mogen staan in 't hemels licht.
Grote dag van zonneshijn,
om straks als kind in Gods huis te zijn.

God vergeet de zijnen niet.
Hij roept je naam: "O kom."
Hij is de herder die ons steeds ziet,
als Zijn eigendom.

Geen grote vloed, orkaan,
geen beving of storm,
haalt ons ooit bij God vandaan.
Geen krachten of macht, nee zelfs niet de dood,
verdrijft ons van Hem. God is groot!

In de hand van God!

God droogt tranen van ons gezicht.
We mogen staan in 't hemels licht.
Grote dag van zonneshijn,
om straks als kind in Gods huis te zijn.

Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot.
© 2006 by GIA Publications/Small Stone Media bv, Holland