

Ik schaam mij niet

Ik schaam mij niet voor U mijn Heer,
U bent de rots waarop ik sta.
Ik schaam mij ook niet voor Uw Woord
of voor het kruis van Golgotha.
Vanaf de allerhoogste berg
tot in het allerdiepste dal,
ik roep naar iedereen en overal:

Refrein 2x:

Jezus, U mijn Koning en mij Heer.
Jezus, U bent al wat ik begeer.
Jezus, de dood heeft nu
geen aanklacht meer.
Halleluja, halleluja.

Ik kan niet stil meer blijven staan,
U heeft zoveel voor mij gedaan.
Eens was ik ver van U vandaan,
U zocht mij op en riep mijn naam.
Want als de wereld juichen kan
voor al dat tijdelijk vermaak
dan is de Eeuwige dit
meer dan waard!

Refrein

Halleluja! 4x

Refrein

Halleluja! 4x

Jezus!

Ned. Tekst: Gert van der Vijver

© 2004 Integrity's Praise! Music. /Small Stone Media bv, Holland