

Raak zacht zijn handje aan

Welkom herders, kom toch binnen  
In de stad, in Bethlehem  
Waar een stal nu een paleis is  
En een ster een kroon voor hem  
Kom, verwonder en verbaas je  
Schuif met os en schapen aan  
En zo heel dicht bij dat wiegje  
Raak je zacht zijn handje aan  
Halle- halle- halleluja  
Raak zacht zijn handje aan

Heilig kindje, zo eenvoudig  
Slapend in een voederbak  
Deze lieve kleine baby  
Is de Heer van het heelal  
Engelenkoren laten horen  
Heden is Gods zoon geboren  
Christus, Heer van het heelal  
Christus, Heer van het heelal

Herders waakten over schapen  
Heel de lange donkere nacht  
Tot zij hoorden van die woorden  
Door het engelenkoor gebracht  
Halle- halle- halleluja  
Halle- halle-  
Raak zacht zijn handje aan  
Raak zacht zijn handje aan

Ned. Tekst: Ria van Buuren – van den Berg  
© 2004 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation/Small  
Stone Media bv, Holland