

Zingen wij van Kerstmis

Zingen wij van Kerstmis, zingen wij van Hem!
Kind van God geboren toen in Bethlehem.
Zing met ons mee, laat jubelen je stem!
Zingen wij van Kerstmis, zingen wij van Hem!

Eng'len riepen: "Herders, laat de kudde staan.
Om het lam te vinden moet je naar Beth'lem gaan!"
Zing met ons mee, laat jubelen je stem!
Zingen wij van Kerstmis, zingen wij van Hem!

Halle-luja! Klinkt het van heind' en ver.
Halle-luja! Geboren is de Heer.
Halle-luja! Met engelen tesaam.
Halle-luja! Lofzing Zijn heil'ge Naam.

Bij de stal gekomen, vonden zij die nacht
Jozef en Maria bij het kind op wacht.
Zing met ons mee, laat jubelen je stem!
Zing met ons mee, laat jubelen je stem!
Zing met ons mee, laat jubelen je stem!

Zingen wij van Hem! Zing van Hem!

Halle-(luja!)

Uit het oosten kwamen koningen van ver.
Kwamen met geschenken, volgden trouw de ster.
Brachten goud en mirr' als kostbaar eerbewijs.
Nooit was er een stal net als het paradijs.
Zingen wij van Hem! Zing van Hem!
Zingen wij van Kerstmis, zingen wij van Hem!

Ned. tekst : Birgitt Paulusma

© 2003 Broadman Press/Small Stone **Media by, Holland**