

## Mijn kerstgebed

Heldere ster,  
de nacht kom jij verdrijven,  
schijn je licht, wijs ons de weg  
naar >t Kindje in de stal, Immanuël.

Hoor mijn gebed,  
mijn kerstgebed,  
Heer, dat alle eenzaamheid  
in >t licht van Bethlehem verdwijnt.  
Dat door dit Kind  
de vrede wint;  
dat elke natie op een dag  
van zijn geboorte weten mag.  
Schenk ons hoop,  
schenk ons rust.  
Dit is mijn kerstgebed.

Koud is de nacht,  
wij dwalen in het duister.  
Vader God, neem ons bij de hand  
naar >t Kindje in de stal, Immanuël.

Hoor mijn gebed,  
mijn kerstgebed,  
Heer, dat alle eenzaamheid  
in >t licht van Bethlehem verdwijnt.  
Dat door dit Kind  
de vrede wint;  
dat elke natie op een dag  
van zijn geboorte weten mag.  
Schenk ons hoop,  
schenk ons rust.  
Dit is mijn kerstgebed.

Ned. Tekst: Titia Lindeboom

© 2006 Van Ness Press/McKinney Music/Small Stone Media bv, Holland