

Om wie U bent, o Heer

Om wie U bent, o Heer, geef ik U glorie.
Om wie U bent. O Heer, prijs ik uw naam.
Om wie U bent, o Heer, hef ik nu een loflied aan.
Ik aanbid U Heer, om wie U bent voor mij.
Ik aanbid U Heer, om wie U bent voor mij.

Jehovah Jireh, U voorziet steeds;
Jehovah Nissi, U heerst en overwint.
Jehovah Shalom, mijn Vredevorst.
Ik aanbid U Heer, om wie U bent voor mij.

Jehovah Rapha, U bent mijn Heler;
Jehovah Shammah, altijd bij mij.
Jehovah Sabaoth, U verlost mij.
Ik aanbid U Heer, om wie U bent voor mij.

Om wie U bent, o Heer, geef ik U glorie.
Om wie U bent. O Heer, prijs ik uw naam.
Om wie U bent, o Heer, hef ik nu een loflied aan.
Ik aanbid U Heer, om wie U bent voor mij.
Ik aanbid U Heer, om wie U bent voor mij.

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts

© 2005 Say the Name Publishing/Small Stone Media bv, Holland