

Vergeef Mij

Als ik drink vanuit de beker
en eet gebroken brood;
voel ik in gedachten Heer,
de diepte van Uw dood.
Als er soms binnen in mijn hart
iets Uw werk verstoord,
vergeef mij , vergeef mij .

Leven is vaak moeilijk,
soms is het een gevecht.
Door voor mij te sterven Heer,
heeft U de strijd beslecht.
Ik sta verwonderd en verbaasd,
het offer maakt mij stil.
Liefde maakt dat ik U danken wil.

Bethlehem : (de)Vrede Vorst!
(op)Golgotha : (het) Lam van God!

Heer , ik kom
zoals ik ben,
en loof Uw Naam , loof Uw Naam!

Halleluja , Halleluja.

Als ik drink vanuit de beker
en eet gebroken brood;
voel ik in gedachten Heer,
de diepte van Uw dood.
Als er soms binnen in mijn hart
iets Uw werk verstoord,
vergeef mij , vergeef mij .

Vergeef mij , vergeef mij .

Ned. Tekst: Margreeth Ras-van Slooten
© 2005 Van Ness Press/McKinney Music/Small Stone Media bv, Holland