

Waardig is het Lam (Dank U voor het kruis, Heer)

Dank U voor het kruis, Heer  
dank U dat U stierf voor mij.  
U droeg al mijn schuld en pijn;  
nu ben ik rein;  
uw liefde wast mij schoon.

Dank U voor uw offer;  
vastgenageld aan het kruis.  
Liefdevol vergeeft U mij,  
U leeft in mij  
en omarmt mij als uw zoon.

Refrein:  
Waardig is het Lam  
zittend op de troon.  
Zegevierend voor altijd  
draagt U de hoogste kroon.

Hoog verheven Heer,  
Jezus, Zoon van God.  
De hemel gaf ons haar grootste schat.  
Waardig is het Lam,  
waardig is het Lam.

(Refrein)

Ned. Tekst: Peter van Essen  
© Hillsong Publishing/Small Stone Media bv, Holland