

Tranen vielen zacht.

Een wolk schoof voor de gouden maan,  
stil werd de Heer daar neergelegd.  
De steen gerold voor het nieuwe graf,  
en er werd geen woord gezegd.

Daar lag nu Gods een' ge Zoon,  
gestorven aan het kruis voor ons.  
En met stil verdriet hebben wij gedacht  
aan het lam, voor ons geslacht.

Tranen veel, vielen zacht  
om het offer dat Hij bracht.

Tranen vielen langzaam neer,  
tranen voor de Heer.

Zacht waaide wind door Gethsemané  
als een ademtocht vol smart.  
't Was als huilde de hemel met ons mee  
om het offer van Gods hart.

Daar lag nu Gods een' ge Zoon,  
gestorven aan het kruis voor ons.  
En met stil verdriet hebben wij gedacht  
aan het lam, voor ons geslacht.

Tranen veel, vielen zacht,  
om het offer dat hij bracht.  
Tranen vielen langzaam neer,  
tranen voor de Heer! (2X)

Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot.  
© 2005 Lorenz Publishing Company, a division of the Lorenz  
Corporation/Small Stone Media bv, Holland