

Vanuit de Schaduw

Vanuit de schaduw verschijnt een licht,
want na een bange nacht
is er weer helder zicht.
Hij geeft nieuw leven,
Zijn sterven brengt mij dichterbij het doel.
Vanuit de schaduw
door dood en graf,
steeds dichterbij Hem toe.

Heer, U bent het Levend Brood,
gebroken in mijn plaats.
Voor mijn schuld gaf U Uw bloed,
en hebt mij voor de straf bewaard.
Dank voor Uw grote genade.
Dank voor de kracht van 't kruis.
Want Heiland U bent opgestaan
en wacht op mij in 't Vaderhuis.

Vanuit de schaduw word ik verlicht,
van dood naar eeuwigheid,
van donker naar Gods Licht.
Zing halleluja, de Heer is opgestaan,
de dag breekt aan.

Vanuit de schaduw ontstaat een zon
die nooit meer weg zal gaan.
Vanuit de schaduw, de smalle weg,
mijn Heiland achterna!

Ned. Tekst: Margreeth Ras-van Slooten
© 2004 Lorenz Publishing Company, a division of the Lorenz Corporation/Small
Stone Media bv, Holland