

Geen groter liefde..

Naar Johannes 15: 9-17

Er is geen groter liefde, zegt God,
dan te sterven op aard' voor een vriend.
Nee, geen liefde zo groot, liefde zo groot,
dan het leven geven voor een vriend.

Weet, mijn Vader is liefde, zo houd ik van jou.
Blijf dicht bij mijn hart.
Mijn liefde voor je blijft, als je leeft naar Mijn Woord.
zo deed ik de wil van mijn Vader.

Er is geen grote liefde, zegt God,
dan te sterven op aard' voor een vriend.
Nee geen liefde zo groot, liefde zo groot,
dan het leven geven voor een vriend.

Al wat Ik je zeg is tot vreugd' voor je hart.
Je leeft in het licht van God.
Houd van elkander, Ik houd ook van jou,
dit is mijn gebod.

Geen groter liefde, dan sterven,
Ja, sterven voor een vriend.
Er is geen grote liefde, je leven geven voor een vriend.

Vrienden van mij, ja jullie zijn vrij, geen slaven meer.
De woorden van Mijn Vader, maakte ik je bekend.
Ik noem je Mijn vriend.

Er is geen groter liefde, zegt God,
dan te sterven op aard' voor een vriend.
Nee, geen liefde zo groot, liefde groot,
dan het leven geven voor een vriend.

Jij was het niet die Mij zocht,
Ik heb je vrijgekocht.
Ga heen en vertel van mijn trouw.

Het Woord draagt dan vrucht.
En bid in mijn Naam,
en mijn vader geeft dan wat je vraagt.

Er is geen grote liefde, zegt God,
dan te sterven op aard' voor een vriend.
Nee geen liefde zo groot, liefde zo groot,
dan het leven geven voor een vriend.

Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot
© 1988 by G.I.A. Publications /Small Stone Media bv, Holland