

**Kom tot rust***(Be at rest)*

Kom tot rust.

Kom opnieuw tot rust, o mijn ziel,  
want de Heer is zo goed.

Kom tot rust.

Kom opnieuw tot rust, o mijn ziel,  
O mijn ziel, kom opnieuw tot rust,  
want de Heer is zo goed voor ons.

Want U, o Heer,

hebt mijn ziel behoed voor de dood,  
U zorgt voor mij.

En U, o Heer,  
hebt mijn voet behoed voor het struik'len.

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts

© 2005 Van Ness Press/Small Stone Media bv, Holland