

Hij is de Zoon van God *(The cradle that rocked the world)*

Als een baby, zo hulploos klein,
werd Hij geboren om mens te zijn.
God kwam op aard door een meisje, jong en gewoon.
Vrede en vreugd heeft ons opgericht,
alles leek donker maar nu is er licht
door een kindje: Hij is de Zoon van God.

Refrein:

Zoon van God die naar d' aarde kwam.
Hij, die Koning was werd voor ons een Lam,
vervulde het plan dat er lag al voor de aarde bestond.
Een lied vult de lucht, stemmen klinken blij:
alles zal nu anders worden, voor altijd
door een kindje: Hij is de Zoon van God.

Onvoorstelbaar dat Hij verliet
een plaats waar geen pijn is en geen verdriet,
met poorten van parels, straten van zuiver goud.
Dat is wat gebeurde lang gelee,
Hij kwam in een stal zodat ieder weet
van het kindje want Hij is de Zoon van God.

Wat fantastisch was Gods plan,
Hij bracht liefde niet te evenaren.
Gods verhaal klinkt nog altijd door,
het lied wordt nog steeds gehoord,
voor altijd.

Zoon van God die naar d' aarde kwam,
hemels Koning voor ons een Lam.
Kindje: Hij is de Zoon van God!

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts

© 2003 DaviShop /Integrity's Hosanna! Music/Small Stone Media bv, Holland