

Er is een lied in de lucht

Er is het lied in de lucht
Er is een ster in de nacht
Er is een moeder die bidt
En een baby huilt zacht

En de flonkerende ster straalt
Door 't duister haar licht
Want in Bethlehem's stal wordt
De Koning gewiegd

Er is een vreugdevol lied,
Want een maagd kreeg een Zoon
Dit bijzondere Kind
Krijgt op aarde een troon

En de flonkerende ster straalt
Door 't duister haar licht
Want in Bethlehem's stal wordt
De Koning gewiegd

Er is een lied in de nacht
En de echo klinkt door
In de Hemelse zang
Van het Engelenkoor

En de flonkerende ster straalt
Door 't duister haar licht
Want in Bethlehem's stal wordt
De Koning gewiegd

Ria van Buuren – van den Berg
© 2005 Van Ness Press/Small Stone
Media bv, Holland