

Liefde wondergroot

Het was liefde wondergroot, o mijn ziel, o mijn ziel!
Het was liefde wondergroot, o mijn ziel, o mijn ziel!
Het was liefde wondergroot,
toen de hoogste Heer mij bood
de straf te ondergaan voor mijn ziel.

Ik was arm en kwijnde weg, kwijnde weg, kwijnde weg,
Ik was arm en kwijnde weg, kwijnde weg, kwijnde weg,
Ik was arm en kwijnde weg
toen God mijn ellende zag,
Christus daalde van zijn troon voor mijn ziel.

Voor God en voor het Lam zing ik luid, zing ik luid;
Voor God en voor het Lam zing ik luid, zing ik luid;
Voor God en voor het Lam,
dat mijn zonden op zich nam.
Miljoenen stemmen in: 'k zing het uit!
Voor God en voor het Lam,
dat mijn zonden op zich nam.
Miljoenen stemmen in: 'k zing het uit!

Ned. tekst: Titia Lindeboom

© 2004 Van Ness Press/Small Stone Media bv, Holland