

Kom thuis

Ben je zoekend in een wildernis
naar de rust die je hart heeft gekend?
Ben je afgedwaald van de goede weg,
wetend dat er iets is wat je mist?
Herinner jij je wat je bent ontwend,
alle warmte, die je nu niet meer kent?

Kom thuis, kom thuis.
Als je moe bent en rust zoekt, kom thuis.
De Vader verwacht je en ziet er naar uit!
Neem nu een besluit.
Kom thuis.

Je bent zoekend naar de weg terug
als een kind dat de les nog niet kent.
Gods genade maakt het mogelijk:
Hij is blij als je dicht bij Hem bent.
En waar je hart was, dat maakt niets meer uit
als Hij jou weer vast in zijn armen sluit.

Kom thuis, kom thuis,
als je moe bent en rust zoekt, kom thuis.
De Vader verwacht je en ziet er naar uit!
Neem nu een besluit.
Kom thuis.

Waarom blijf je vluchten voor de God die van je houdt,
ver weg van waar je eigenlijk wilt zijn?
Heel geduldig wacht Hij omdat Hij verlangt naar jou.
En Hij roept met klem,
zacht klinkt zijn warme stem:

Kom thuis, kom thuis,
als je moe bent en rust zoekt, kom thuis.
De Vader verwacht je en ziet er naar uit!
Neem nu een besluit.
O, Hij ziet zo naar jou uit!
Kom thuis.

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts
© 1995 First Verse Music/Imagem Music/Small Stone Media bv, Holland