

## **Volg Mij**

Mijn leven volgt een smalle weg  
en niemand die het ziet.  
Ik ga, zoals je dat dan zegt,  
gebogen door verdriet.  
Ik ga dan maar tot Jezus,  
vertel Hem alle pijn.  
En dan spreekt Hij heel zacht Zijn woord tot mij:  
"Ik kon haast niet meer lopen  
op weg naar Golgotha.  
Mijn kruis haast niet meer dragen,  
de last was veel te zwaar.  
Blijf hopen, moede pelgrim, de morgen is nabij;  
dus neem je kruis en volg maar dicht bij Mij".

Ik werk heel hard voor Jezus,  
zo hard dat ik soms zeg:  
ik geef mijzelf en nog veel meer,  
ik loop de smalle weg.  
Ik zoek geen roem of rijkdom,  
alleen Uw zorg voor mij.  
En dan spreekt Hij heel zacht Zijn woord tot mij:  
"Ik gaf Mijn troon vol glorie  
en ging uit 't Vaderhuis.  
Daarna werd ik geslagen,  
genageld aan een kruis.  
Maar wij gaan samen verder, jouw hand in die van Mij;  
dus neem je kruis en volg maar dicht bij Mij".

Heer Jezus, als ik ga dwars door het donker van de tijd,  
wijs mij dan de weg die ik moet gaan,  
die Gij mij hebt bereid.  
Uw liefde leidt mij door elk dal,  
want U weet was ik voel.  
U kent mijn hart en weet wat ik bedoel.

Ook U ging door het duister,  
U droeg verdriet en pijn.  
En door dat grote offer  
kunt U er voor mij zijn.  
Want als ik maar in 't lijden  
steeds steunen mag op U,  
neem ik mijn kruis en volg heel dicht bij U.  
Ik neem mijn kruis en volg heel dichtbij U.  
Dichtbij U.

Ned. Tekst: Margreeth Ras-van Slooten

© 1953 Singspiration Music /Imagem Music/Small Stone Media bv, Holland