

Kind in de Kribbe

Kind in de kribbe, kind van Maria,
Mens zonder aanzien, Hoogste Heer.
Kind, dat zich borg stelt voor onze zonden,
al onze schuld daalt op Hem neer.

Blijdschap oneindig brengt Hij de zijnen.
Ere en glorie zij dit Kind.
O, ere en glorie zij dit Kind.

Hij kwam op aarde, klein en eenvoudig.
Nederig schepsel, heilig Kind.
Zie Hem nu staan: een machtige Redder,
Held die het kwade overwint.

Blijdschap oneindig brengt Hij de zijnen.
Ere en glorie zij dit Kind.
O, ere en glorie zij dit Kind.

Kind dat beloofd was, onze Verlosser,
Engelen zingen rond zijn troon,
Hem komt de dank, de lof en de macht toe
Ere en glorie zij Gods Zoon.

Blijdschap oneindig brengt Hij de zijnen.
Ere en glorie zij Gods Zoon,
O, ere en glorie zij Gods Zoon.

Ned. tekst: Titia Lindeboom

© 1994 Triune Music. This arrangement © 2003 Lorenz Publishing Company, a division
of The Lorenz Corporation/Small Stone Media bv, Holland