

Mijn ziel is dorstig.
(naar psalm 63)

Mijn ziel is dorstig,
dorstig naar U mijn God,
naar U mijn God.

Naar U, U alleen,
naar U ben ik dorstig:
als een dorre woestijn
verlang ik naar water.

En ik zoek, tot ik vind
Uw kracht en Uw glorie,
want Uw liefde is meer
dan 't leven, dat weet ik.

Voor de dag , die U geeft,
ik prijs U en dank U.
En mijn ziel wordt gevoed
met heerlijke spijzen.

Als ik 's nachts denk aan U,
Uw trouw en Uw liefde,
valt de last van mij af
ik mag bij U schuilen.

Ned. tekst: Ria van Buuren - van den Berg

© 2002 Bernadette Farrell. Published by OCP Publications/Small Stone Media bv, Holland