

Daar, op een groene heuveltop

Daar, op een groene heuveltop,  
ver van het stadsgedruis,  
heeft Christus onze schuld voldaan,  
men sloeg Hem aan een kruis.

Wie peilt zijn diepe eenzaamheid?  
Wie kan zijn pijn doorstaan?  
Toch zijn wij hiervan overtuigd:  
Voor ons heeft Hij 't gedaan.

Zijn dood brengt ons vergeving aan,  
zijn dood maakt alles goed.  
De poorten van het hemelrijk  
ontsloot hij door zijn bloed.

Zo innig had de Heer ons lief!  
Zijn offer spoort ons aan  
te delen van zijn liefdeswoord.  
Hij is ons voorgegaan.

Ned. tekst: Titia Lindeboom

© 2003 The Sacred Music Press, a division of the Lorenz Corporation/Small Stone Media  
bv, Holland