

Heer, wees genadig

Heer, vergeef mij. O Heer, wees genadig.
Was mij, reinig mij van alle kwaad.
Heer, wis mijn schuld en schaamte uit.
Zie mij aan. Ik ga gebukt onder mijn zonden.
O Heer, zie mij aan.

Schep mij een rein hart,
vernieuw in mij een vaste geest.
O, keert U zich niet af van mij,
Uw heil'ge Geest bewaart mijn ziel.
Schep mij een rein hart.
Vernieuw in mij een vaste geest.

Hoed mijn hart en ziel.
Heer reinig mij. O zie mij aan.
Heer, verheug mijn hart,
verheug mijn hart, laat mij weer juichen.
Vernieuw mijn geest, o Heer.
Zie mij aan, zo bid ik U, o Heer.

Ned. tekst: Titia Lindeboom

© 1997 Somerset Press, a division of Hope Publishing
For Europe, excl UK/Eire: Small Stone Media bv, Holland