

Hij stierf voor ons

Wij waren zondaars, Jezus kwam,
die onze zonden op zich nam;
bereid te dragen zond' en schuld,
Hij stierf voor ons.

De Zoon van God, Hij werd een man,
vervulde daarmee heel Gods plan
gevormd, al voor de aarde kwam;
Hij stierf voor ons.

Er stond eens een muur, breed en hoog,
sterk en groot,
deze muur was ontstaan door losbandigheid.
Deze man, door zijn bloed,
brak de muur en de vloed
van genade van God stroomt nu vrij!

Voor al de zonden eens gedaan
biedt God aan ieder vergeving aan.
't Was Jezus zelf, Gods eigen Zoon,
die stierf voor ons.
Hij stierf voor ons.

Ned. tekst: Trijnie Hilberts
© 2003 Lillenas Publishing Company and this arrangement Hope Publishing
Company/Small Stone Media bv, Holland