

Jezus in Gethsemane.

Denk eens aan Gethsemané.
Voel met Jezus lijden mee.
Zie hoe ieder Hem verliet,
Heel alleen in Zijn verdriet.

Wil aanvaarden wat hij deed.
En Hem danken voor Zijn leed.
Denk toch aan Gethsemané.

Heel de kruisweg moest Hij gaan.
Zie de Heiland eenzaam staan.
Bitter was de nacht zo zwart.
Vol van doodsangst pijn in 't hart.

Weet ook wat hij biddend zei:
"Neem de beker toch van mij."
Jezus in Gethsemané.

Toch is Hij de weg gegaan.
Daarom bidden wij Hem aan.
Jezus woord: "Het is volbracht."
Glorie na de bange nacht!

Danken wij voor 't offer groot;
'Jezus lijden tot de dood.'

Denk toch aan Gethsemané.

Ned. tekst: Diny Beijersbergen-Groot
© 2003 The Sacred Music Press, a division of The Lorenz Corporation
For Europe: Small Stone Media bv, Holland