

Hier ben ik, Heer

Ik, de Heer van zee en lucht,
zie mijn volk, hoor hoe het zucht.
Mensen, stuurloos onderweg,
reik ik de hand.
Ik, die zon en maan bedacht,
steek een lamp aan in hun nacht.
Wie verspreidt mijn levend Licht?
Wie zal er gaan?

Hier ben ik, Heer. Roept U mij, Heer?
In de nacht heb ik uw stem verstaan.
Ik zal gaan als U mij leidt, Heer.
Zend U mij. Uw liefde spoort mij aan.

Ik, de Heer van aard' en sneeuw
hoor mijn volk; het hulpgeschreeuw
doet mij onvoorstelbaar pijn,
maar 't wendt zich af.
Ik vernieuw wie zijn verstard,
breng weer liefde in hun hart.
Wie verspreidt mijn levend Woord?
Wie zal er gaan?

Ik, de Heer van vuur en wind,
ben mijn kind'ren goedgezind.
Al wie moe zijn en belast
nodig ik uit.
Ik ontvang hen aan mijn dis
tot hun hart verzadigd is.
Zelfs mijn leven geef ik hun.
Wie zal er gaan?

Ned. tekst: Titia Lindeboom

© Robert Lebel. Published by OCP Publications/Small Stone Media bv, Holland.