

Psalm van rust

Hoe rustig is de nacht,
hoe aangenaam de dag;
en te midden van haast is er vredige rust,
die God mij gaf:
de nabijheid van de Heer.
Ik voel Zijn heilig vuur dag en nacht,
elk moment en ieder uur.

Wat een rust en vrede daalt er op mij neer
als ik kniel voor mijn Redder en mijn Heer.
En te midden van mijn drukke bezigheden
ervaar ik de nabijheid, nabijheid van de Heer.

Dus wees maar gerust want Ik ben je God.
Ja, wees maar gerust want Ik ben je God.
Ja, wees maar gerust want Ik ben je God.

De nabijheid van de Heer.
Ik voel Zijn heilig vuur dag en nacht,
elk moment en ieder uur.
Dag en nacht, elk moment en ieder uur.

Ned. tekst: Trijnie Hilberts
© 1995 Hope Publishing Company/Small Stone Media bv, Holland