

Waar is de Redder?

Waar is de Redder en waar onze Heer?
Waar is het lied dat mijn hart zong, steeds weer?
Wanneer zien wij Hem, die eens werd beloofd?
Kom nu, Immanuel, God's eigen Zoon.

Hoop voor de armen, voor hen die treuren, machtige Vredevorst.
Hulp voor de zwakken, rust voor vermoeiden, Zijn heerschappij duurt voort.

Waar is de Redder, Hij, die mij laat zien
mildheid, genade die ik niet verdien?
Wat brengen wij Hem dan, moe en verward?
Als we Hem ontmoeten geef ik Hem mijn hart.

Ned. tekst: Trijnie Hilberts

© 2002 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation/Small
Stone Media bv, Holland