

Geen ander lam, geen andere naam

Geen ander lam, geen and're naam.
Geen and're schuilplaats waar ik heen kan gaan.
Er is geen and're hoop voor mij,
geen ander lam, dan Gij.

Met wanhoop is mijn hart gevuld.
Ik ga gebukt onder verdriet en schuld.
Hoor mijn gebed, ik roep tot U.
Verlicht mijn leven nu.

Jezus, u bent Licht als alles donker lijkt.
U ziet wat verborgen blijft.
U gaf Uzelf zoals u zei,
en aan het kruis verdroeg U de pijn.
Jezus, U stierf voor mij.

Geen ander lam, geen and're naam.
Geen and're schuilplaats waar ik heen kan gaan.
Er is geen and're hoop voor mij,
geen ander lam, dan Gij.
Amen, Amen.

Ned. tekst: Trijnie Hilberts

© 2002 Hope Publishing Company/Small Stone Media bv, Holland.