

Dicht bij mijn God te zijn.

Dicht bij mijn God te zijn, dat is mijn wens.
Zijn tegenwoordigheid maakt mij meer mens.
Ik vraag in woord en lied:
"O God, verlaat mij niet,
ja blijf bij mij, (o God) Kom dicht bij mij."

Soms is er duisternis, geen zonneshijn.
Dagen vol droevenis, overal pijn.
Als ik geen uitkomst weet,
soms zelfs mijn God vergeet,
blijf dan bij mij, (o God.) Blijf dicht bij mij.

Soms is de hemel blauw, zonlicht van goud.
O Heer dan weet ik dat U van mij houdt.
Ik zie Uw liefde weer,
voel ook Uw warmte weer.
In vreugd'en pijn, (o God) wil 'k bij U zijn.

Daarom mijn bede Heer: blijf dicht bij mij.
In dood en leven Heer, Steeds aan mijn zij.
O rots van mijn bestaan,
laat mij toch verder gaan,
dicht bij Uw vaderhart, blijf dicht bij mij!

Ned. Tekst: Diny Beijersbergen-Groot
Unisong Music Publishers, Hilversum, Holland