

Hij geeft zijn Geest.

Hij geeft zijn Geest in onze ziel,
zijn Geest in ons hart;
en met ons maakt de Geest nu een nieuwe start.
En God is liefdevol, Hij zegent steeds weer
als je leeft in de Geest van onze God en Heer.

Je hoort de boodschap, je neemt hem aan,
en God heeft lief wie Hem verstaan
in een Geest van hoop en van liefde het meest;
van de hemelse Vader komt de heilige Geest.

Bij al Gods kind'ren woont zijn Geest in onze ziel,
zijn Geest in ons hart;
en met ons maakt de Geest nu een nieuwe start.
En God is liefdevol, Hij zegent steeds weer
als je leeft in de Geest van onze God en Heer.

Wanneer je vol van de Geest bent, wil j' uit alle macht
laten blijken zijn liefde en zijn kracht.
Het is God die ons roept, en dat beduidt:
trekt de Geest bij ons in, dan zendt Hij ons uit

En Hij zendt ons uit met zijn Geest in onze ziel,
zijn Geest in ons hart;
en met ons maakt de Geest nu een nieuwe start.
En God is liefdevol, Hij zegent steeds weer
als je leeft in de Geest van onze God en Heer.

Dus door de Geest moet je bidden,
Hem verwachten,
zing en juich, de Geest moet je prijzen!
Ga met de Geest wanneer de Geest je zendt
zodat iedereen erkent

bij ons woont zijn Geest in onze ziel,
zijn Geest in ons hart;
en in ons maakt de Geest nu een nieuwe start.
En God is liefdevol, Hij zegent steeds weer

als je leeft in de Geest
en gelooft in de Geest en
op weg gaat in de Geest van onze God en onze Heer.

Ned. tekst Bob Vuijk

© 2003 Lorenz Publishing Company, a division of The Lorenz Corporation/Small
Stone Media bv, Holland