

Op reis

Ik ken geen angst, nee geen moment
Zolang U mijn God maar bij mij bent
En al begrijp ik er vaak niks van
U heeft voor mij een goddelijk plan
en ik ga waarheen U mij leidt
zolang U heel dicht bij mij blijft
en wat ik aan U vraag
Heer dat U met mij gaat

Heer wanneer ik op reis ben
vraag ik U alleen dat U met mij gaat
ook als ik een dal ben
weet ik beslist Heer dat U naast mij staat
en als ik zwaar belast ben
vertrouw ik er steeds op dat U mij draagt
Heer wanneer ik op reis ben
vraag ik dat U met mij gaat

U heeft alle macht in Uw hand
en daarom ben ik niet bang
niets dat mij overwinnen kan
of tegen mij beginnen kan
God U zei dat U naast mij zou staan
zolang als ik Uw weg zou gaan
Dus hier ben ik Heer
wilt U met mij gaan?

Wanneer ik door een dal ga
door een diepe vallei
dan vrees ik geen kwaad meer Here
Uw stok en staf troosten mij

Ned. TekstL Alianna Dijkstra
© Bridge Building Music/Arichardson Music/Four Taylor Kids Music/Small Stone Media bv,
Holland