

Het Vaderhart

Het Vaderhart gebroken,
Hij zond Zijn eigen Zoon.
De Zoon van God, verlaten,
het heilig Offerlam.

Refrein:

Voor mij werd Hij verlaten,
en heel alleen stierf Hij.
Hij heeft mijn schuld gedragen,
daardoor ben ik nu vrij.

Het heilig Lam geslagen,
verlaten en alleen,
verkoos de pijn te dragen:
Eén stierf voor iederéén.

*Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld
ter wille van onze zonden.
Hij werd zwaar gestraft
zodat wij vrede konden hebben;
Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!*
(Jes. 53:5)

En voel ik mij verlaten,
door trots verscheurd, verward.
Gods Zoon die is verrezen
houdt mij dicht aan zijn Hart.

Ned. Tekst: Trijnie Hilberts

© 1993 Doulos Publishing/Maranatha! Music/Universal Music Publishing/Small Stone Media
bv, Holland