

Kom zachtjes in de stal

Kom nu eerbiedig nader, kom zachtjes in de stal.
Daar is Gods Zoon geboren, Kindje dat redden zal.
Zie in de dierenvoerbak Jezus, o slaap nu zacht.
En naast de kribbe os en ezel in deze nacht.

Vol liefde zorgt Maria, wat is het Kindje klein.
Op deze aarde mag ze moeder van Jezus zijn.
Jozef is sterk en troost hen, zorgend voor zijn Kind.
Tot in de nieuwe morgen, Gods vrede vreugde vindt.

O dit grote wonder, geeft ons leven zin;
God komt bij mensen wonen, geeft ons een nieuw begin
Kniel nu neer en prijst Hem, breng eerbiedig eer;
Leg uw hart en liefde voor het Kindje neer!

Kom nu eerbiedig nader, kniel voor de kribbe neer.
Aanbid Gods Zoon, Messias! Kom nu en geeft Hem eer!

Ned. Tekst: Diny Beijersbergen
© 2001 by Gentry Publications
For the Benelux: Small Stone Media, Holland