

O hemels morgenlicht, breek aan

O hemels morgenlicht, breek aan,
beschijn de zwarte velden.
Kom herders, wees toch niet ontdaan,
een engel komt u melden:
Dit Kind, zo hulpeloos en klein
zal onze troost en vreugde zijn.
Het kwaad zal Hij vertreden,
Hij brengt ons eeuwig vrede.
Hij brengt ons eeuwig vrede.

Ned. Tekst: Titia Lindeboom
© 2001 Lorenz Publishing Company
For Europe: Small Stone Media bv, Holland